



'Dit is voor mij de ideale plek. Op de vlaktes rond het dorp lopen grote aantallen stieren. Die kan ik goed als model gebruiken.'

wijden aan het schilderen en boetsen van de Spaanse stier.

KWETSBARE KOLOS

"Lekker weerig lie?" schertst Ceulemans wanneer hij na ons aannemt de deur open. "Ik ben net thee aan het zetten, ook een glas?" Hij verdwijnt naar de keuken van waaruit een hoog doordringend geblaf klinkt. Hond Jessie, blijkt later. Wij blijven achter in de galerie, omringd door aquarellen van stieren. Krachtige stieren, met bezijding neergezet hangen er aan de muren - gevangen in het stroge ochtendlicht, transparante purperblauw van kleur. Of diepblauw, bijna zwart, wanneer de zon op z'n hoogte staat en weer oranjeachtig-oker in het warme namiddaglicht. "Ik heb bewust voor aquarelverf gekozen", zegt Paul als hij terugkomt met de thee. "Daardoor kunnen die transparante kleureffecten ontstaan. Het is een uitdaging om met zachte tinten de stier toch een enorme kracht te laten uitslaan. Tegelijk geeft je met dat zachte rood kolossal voet iets kwetsbaars mee. Als ik stieren in het wild observeer die volkomen ontspannen zijn, voel ik die kwetsbaarheid heel sterk."

STAPELS SCHETSSEN

Ceulemans had altijd al een fascinatie voor het symbool van Spanje: de stier. "Vooral voor de 'oer-stier', de Spaanse stier met zijn forse, lang gehoorde kop, brede horntjes en smalle heupen. Die is erg mooi." Hij reisde af naar het Iberisch schiereiland om de stieren te observeren, wat nog niet altijd meesleed. "Stieren zijn vrij schuw; zodra ze je in de gaten krijgen, gaan ze ervandoor."

Pauls zoektocht deed hem uiteindelijk neerstrijken in het dorp La Fuente de San Esteban: "Dit is voor mij een ideale plek. Op de nabij gelegen vlaktes lopen grote aantallen stieren. Die kan ik goed als model gebruiken." Van begin tot en met september is Ceulemans praktisch dagelijks in de buurt van de dieren te vinden. "Dan maak ik schetsen, zoek naar andere houdingen en experimenteer met kleureffecten." Stapels schetsen heeft Paul in de laatste zeven jaar gemaakt. "Een pas als ik tevreden ben gebruik ik zo'n schets als uitgangspunt voor een aquarel."

Ruim twee uur brengen we in de galerie door en krijgen niet genoeg van Ceulemans' werk. Behalve aquarellen maakt Paul ook sculpturen. "Aanvankelijk boeteerde ik met was rond een enkele tekening gemaakte frame van kopervdraad. Maar daarmee zal ik

te vast aan de vorm van het draad. Daarom ben ik voor in was gaan werken, daarmee kan je nog alle kanten op. Ik vind dat het vooral tijdens mijn werk een rol moet kunnen spelen. Kom, dan laat ik je de wasmodellen zien." Ceulemans stapt de keukentuin in en opent de koektafel waar een hele collectie kleine utsersculpturen in allerlei houdingen in staan. Sommige van deze kleine beeldjes zullen als voorbeeld gaan dienen voor de grotere sculpturen die hij net als de kleinere in brons laat gieten. "De meeste vormen ontstaan spontaan, door constant de was door mijn vingers te laten gaan. Ik heb natuurlijk wel een sterrenbeeld voor ogen, ik ken hun vormen uit mijn hoofd, maar streef niet naar een exacte weergave van de werkelijkheid."

GEEN ENKEL RISICO

Dan is het tijd om in actie te komen, om de modellen met eigen ogen te gaan aanschouwen. We trotsen de hitte en even later zijn we op weg, op zoek naar de stieren. Eindeloos strekken de vlaktes zich uit aan weerskanten van de weg. Dan slaat Ceulemans een smalle, verharde weg in langs verspreid staande, ecuomouwe steenblokken leidt. Ten slotte komen we aan de oever van een rivier. Ceulemans zet de auto stil en laat hond Jessie, die ons op deze tocht vergezelt, als eerste uitstappen. "Aan de overkant dwalen een kindje verwilderde koeien rond. Er lopen ook een paar jonge stieren tussen. Eén volwassen stier heeft de leiding. Das niet te dicht bijkomen! Ik neem geen enkel risico als ik ga schetsen. Je moet ervoor zorgen altijd in de buurt van een boom, een muur of een flinke rustpartij te blijven. Een volwassen stier weegt gemiddeld vijfhonderd kilo en beschikt over een paar vlijmscherpe hoorns."

BIJ DE KUDDE

We steeken een brug over en steunen anderhalf uur rond op zoek naar de kudde. We lopen op een stelle rotspartij toe die Ceulemans behendig als een steenblok beklimt. Wanneer hij boven is laat hij zijn blik over het omringende land glijden. "Daa" roept hij in een, in de verte witzend. "Ik zie de kudde." Verbaasd wekt snel is hij weer beneden. We zetten koers in de richting van de runderen. Na een kwartier zijn we de kudde tot op zestig meter afstand genaderd. Jessie is naast ons komen lopen. "Niet dichterbij komen",mant Ceulemans. Hij haalt het schetsblok uit zijn zak en begint te tekenen. Een lopende stier, en een stier van achteren



Spaanse furie

Je vindt hem dagelijks op de eindeloze laagvlaktes van het Spaanse binnenland. Daar, onder een zinderende zon, observeert beeldend kunstenaar Paul Ceulemans zijn model - de Spaanse stier. Om hem later in zijn atelier weer tot leven te wekken. In was, of in aquarel. Springelvend en alert staart hij je aan. Alsof hij zo van het papier kan stormen.



Er hangt een bijna ondraaglijke hitte in de smalle straten van La Fuente de San Esteban, een dorp in Noordwest-Spanje, zo'n driehonderdvijf kilometer van Madrid. Rondom het dorp strekken eindeloos gloeiende vlaktes zich zinderend uit. Om te schuilen voor de zelle zon hebben de dorpsbewoners zich in hun huizen teruggetrokken.

Die dorp en het omliggende gebied vormen de zomerverblijfplaats van beeldend kunstenaar Paul

Ceulemans. Voor het raam, naast de voordeur van zijn huis prijkt een kleine bronzen sculptuur van een springende stier. Ondanks het geringe formaat, zo'n vijfentwintig centimeter, gaat er een enorme kracht van het beeldje uit. Kunstliefhebbers zijn meer dan welkom in het tweehonderdvijf jaar oude huis van de kunstenaar, dat dienst doet als galerie, atelier en woonhuis. Zeven jaar geleden betrok hij dit pand met maar één doel voor ogen, zich er volledig te ▶



94 SEASIDE



Pauls penseel schiet naar voren. In enkele ferme streken zet hij in grote lijnen de stierenkop neer.

gezien. Een van opzij. plotseling draait de leider zich in onze richting en heft zijn kop spiedend op. "Dit is het", fluistert Paul, "deze houding wilde ik hebben. Die alerte spanning, fantastisch!" Zijn potlood schiet over het papier. Blussen enkele ogenblikken heeft hij het moment vastgelegd. De stier heeft ons nu gesigneerd en beginnen de kudden van ons weg te leiden. Ten slotte verdwijnen de dieren over een langergerichte heuvel. Jessie heeft roerloos naast ons gezeten. Eenmaal in de auto vertelt Paul dat hij morgen deze laatste schets zal uitwerken tot een grote aquarel. Mogen we daar bij zijn? Na een korte stilte zegt Paul: "Ik heb nooit iemand om me te helpen. Als ik afgelied word raak ik er uit, dan wordt het niets." Hij zal ons niet eens ophouden, beloven we. "Goed, laten we het maar proberen."

AAN HET WERK

En zo volgt we Paul de volgende ochtend de trap op die naar zijn studio leidt, een immens zolder waar nu al een drukkende hitte hangt. Tussen de honderden sketpennepijpen piept hier en daar een stukje blauwe Spaanse lucht. Aan de wanden aquarellen van levendige stieren. Op de grond grote tuinen aquareverf. Bakjes om te mengen, een jerrycan zojuist met fris water gevuld. Eén gigantische penseel die in een kleine punt toeloopt. En een cd-

speler. We maken ons zo onzichtbaar mogelijk in een hoekje en verroeren ons niet meer. Ceulemans pakt een grote rol dik papier en legt die midden in zijn werkruimte. Hij rolt het papier twee en een halve meter uit, legt stenen op de hoeken en snijt het af. Vervolgens zet hij de cd-speler aan. Een rawe Spaanse muziekmaat verschijnt de stille. Nu klinken de akkoorden van een flamencogitarist. Paul Ceulemans vuurt de bakken met verf en water. Stapt niet zijn schoenen. Dan gaat hij aan de onderzijde van het lange stuk papier staan. Ernstig ligt zijn opengestald schetsboek waar hij af en toe een blik op werpt. Hij zet zijn rechterhand in zijn zij, met de linker maakt hij enkele malen door zijn haars. Minuten lang blijft hij zo staan. Paul Ceulemans gript bij de penseel en doopt hem in de verf. Hij doet een paar stelle passen over het papier. Zijn penseel schiet naar voren. In enkele ferme streken zet hij in grote lijnen de stierenkop neer. Dan springt hij terug naar de verfbakken. Vervolgens zet hij de nek en horntjes neer. Trefzeker als een behendige musketier laat Ceulemans zijn penseel het papier raken. Zo nu en dan klimt hij op een gammel houten keukentrap om zijn werk vanaf een afstand te kunnen bekijken. Dan begint hij het schilderij in te vullen zodat de stier meer 'body' krijgt. De muziek houdt op. Paul schijnt het niet te merken. Hij werkt als in trance verder. In de hete stilte is alleen het

geluid van de muziek en het blaffen van een verre hond hoorbaar. Het papier kan niet alle verf so snel absorberen, hier en daar ontstaan poelen rood, blauw, paars. Zo nu en dan tilt Paul het papier hoog op zodat de kleuren door elkaar vloeien, waardoor verrassende effecten ontstaan. "Die spelen mee in het ritme van het geheel", zegt hij ons later vertellen. Maar nu werkt Ceulemans nog zwijgend door, zich niet meer bewust van onze aanwezigheid. Uren later blijft hij plotseling roerloos staan. Het zweert gestopt van zijn lijf. De stier is af. Met opgeheven kop kijkt het dier ons alert en bezield vanaf het papier aan. Onbewust doet we een stap achteruit. Het is alsof hij er zo uit kan springen.

TRISTEN FOTOGRAFIE PIETER PAUL KOSTER

PRODUKTIE INGE OOSTERHUIS

Website Paul Ceulemans: www.paulceulemans.nl

Het werk van Ceulemans is te zien bij de volgende galerieën:

Galerie Louise in Borculo & Schaft

Tel: 040 2068894. www.galerielouisainborculo.nl

Van 7 mei tot en met 30 juni is er in de galerie een speciale expositie van het werk van Ceulemans.

Openingstijden: vrijdag t/m zondag van 13.00 tot 18.00 uur en op afspraak.

Giardino Beeldenstuin in Berg en Terblijt

Tel: 043 6042555. www.giardinobeeldentuin.nl

